

Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 13. november 2007

Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris	Nr.	Pris
1	40	22	125	43	50	64	60	85	80	106	25
2	54	23	150	44	42	65	5	86	160	107	76
3	56	24	10	45	52	66	5	87	160	108	70
4	50	25	20	46	5	67	68	88	170	109	125
5	54	26	11	47	130	68	5	89	110	110	38
6	54	27	12	48	7	69	15	90	119	111	50
7	56	28	28	49	7	70	5	91	95	112	54
8	52	29	26	50	60	71	15	92	90	113	56
9	52	30	0	51	3000	72	35	93	100	114	60
10	56	31	20	52	35	73	38	94	95	115	46
11	20	32	110	53	40	74	30	95	120	116	48
12	26	33	10	54	60	75	350	96	130	117	50
13	14	34	10	55	30	76	150	97	54	118	96
14	15	35	0	56	15	77	70	98	48	119	20
15	11	36	72	57	220	78	70	99	50	120	20
16	5	37	150	58	130	79	30	100	30	121	34
17	5	38	110	59	25	80	78	101	0	122	40
18	5	39	68	60	42	81	5	102	0	123	40
19	10	40	0	61	22	82	50	103	0	124	20
20	0	41	0	62	0	83	42	104	0	125	20
21	84	42	5	63	24	84	79	105	105	©	

Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion
tirsdag den 8. januar 2008 kl. 19.30
i NygadeHuset i Aabenraa
Materialet kan ses fra kl. 19.00

Da foreningens beholdning af mønter i kommission er ved at være solgt, vil vi gerne opfordre medlemmerne til at indlevere mønter til salg.

Besøg foreningens hjemmeside på www.nfns.dk

Numismatisk Forening for Nord- og Sydslesvig



Nr. 5

8 januar 2008

Auktion nr. 382

47. årgang

Bethlehemstjernen.

Bestemmelse af datoen for Kristi fødsel vha. antikke mønter.

Forsat fra forige nummer

Stjernetegnene styrede dengang ikke blot menneskernes tilværelse, men også hele lande kunne iflg. Ptolemæus stå under indflydelse af et stjernetegn (Tetrabiblos 2.3). Stjernetegnet for Judæa var Vædderen, placeret mellem Fiskene og Tyrens stjernetegn, og ikke Fiskene, som ellers var den normale opfattelse) og skulle begivenheder af betydning for Judæa vise sig på himlen burde det med datidens logik ske i stjernetegnet Vædderen og det er her at den antikke numismatik spiller en rolle. Der kendes ingen mønter fra selve Judæa med en vædder afbildet, men netop for perioden omkring Kristi fødsel kendes en række mønter fra byen Antiokia, lidt nord for Judæa. På det tidspunkt var Antiokia sammen med Judæa under Romersk herredømme og slået sammen til én provins under Syrien. De første af mønterne blev møntet år 5-11, omkring det tidspunkt hvor Quirinius var guvernør i Syrien. Så der er stor sandsynlighed for at de observationer som kunne tolkes som Bethlehem-stjernen ville finde sted i Vædderen og søger man i Vædderen, i stedet for i Fiskene, finder man kun én begivenhed som fandt sted i det relevante tidsrum og som kan passe med beskrivelsen af begivenheden.

Den „royale“ planet Jupiter beskrev, set fra jorden, en tilsyneladende modsat gående (retrograd) bevægelse 17. april år 6 f.v.t. og kom til syne som en

Medlemsblad for:
**Numismatisk Forening
for Nord- og Sydslesvig**

Redaktion:

Palle Gulddahl
Slotsbakken 5
6300 Graasten
Palle@Gulddahl.dk

Gengivelse af artikler kun
efter indhentet tilladelse
og med kildeangivelse.

Formand:

Henning Kjær
Kærmindevej 17
6400 Sønderborg.

Telefon:

74 43 34 82

Fakjaer@mail.tele.dk

Kommissioner:

Faste bud på medlems-
salgslisten og brevbud
skal være fremme dagen før
auktionen og modtages af

Jens Madsen
Jørgensby 14
6310 Broager
TLF. 74 44 95 63

jensmadsen@stofanet.dk

Oplag: ca. 165 stk.

Foreningens vedtægter kan
altid rekvireres hos
formanden.

www.nfns.dk

Tryk: Langenberg
Sønderborg

morgenstjerne i Vædderen. Netop denne
tilsynekomst og bevægelse stemmer godt
overens med den i (Matt.2:1-16) beskrevne
observation. Den autoriserede danske

bibeloversættelse fra 1995 er på dette punkt
upræcis. Der står „*For vi har set hans
stjerne gå op...*“ og henvisningen til stjernen
blev set i Øst er udeladt. Men oversættes
den græske originaltekst med henblik på en
mere korrekt astronomisk betydning får man
snarere „... *og planeten som de havde set
ved den sol-nære opstigning (dvs. i Øst)
bevægede sig modsat og blev stationær
oppe på himlen og viste hvor barnet var.*“
Netop dette stemmer fint overens med
Jupiters bevægelse 17. april år 6 f.v.t.. Se fig.
2.



Figur 2. Jupiters returbevægelse i
Vædderen (Aries), tæt på Tyrens stjernetegn
(Taurus) 17. april år 6 f.v.t.

Ovenstående forudsætter selvfølgelig at der
virkelig viste sig en „Bethlehem-stjerne“ og at
det hele ikke er en legende uden hold i

virkeligheden, som nogen mener. Bethlehem-stjernen kendes kun fra
Matthæusevangeliet og omtales ikke i de andre evangelier i Bibelen.

Identifikationen af vædder-motivet på mønterne fra Antiokia førte til en
erkendelse af forbindelsen mellem stjernebilledet Vædderen og Judæa og
videre til identifikationen af planeten Jupiters specielle base 17. april år 6
f.v.t.. Så det er sandsynligt at Bethlehem-stjernen kan identificeres med
planeten Jupiter på ét ganske bestemt dato og det er IKKE 25.
december år 0!

Så juleaften kan man da tænke over, hvorfor man egentlig sidder og
holder stor fest..!

Referencer:

Michael R. Molnar. *The Star of Bethlehem. The Legacy of the Magi.*
Rutgers Univ. Press, 2000.

Ptolemæus *Tetrabiblos* (div.oversættelse)

Kevin Butcher. *Roman Provincial Coins* 1. Seaby, London 1988.
(RPC-1)

Bibelen. Det Danske Bibelselskab, 1995.

Gads Dansks Bibelleksikon, 1965.

Kasper M. Paasch

27. oktober 2007-10-27